

“Wonen op een boot geeft je een echt vakantiegevoel”

LUDO VAN DEN NOUWELAND WOONT OP ZIJN 'TYPICA' AAN DE ZUIDKAAI

IZEGEM Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) realiseert nieuwe ligplaatsen voor woonboten in Vlaanderen omdat wonen op een boot erg in trek is in Vlaanderen. “Ludo Van den Nouweland is het daar honderd procent mee eens. “Ik woon sinds oktober vorig jaar op mijn woonboot ‘Typica’ aan de Zuidkaai 4”, zegt hij. “Ik zit hier in de volle natuur en dat geeft me altijd een vakantiegevoel.”

DOOR IVAN BALLIU

Ludo (52) is afkomstig van Lier en werkt als coach voor Axa. En in bijberoep doet hij met zijn bedrijf Typica coaching van bedrijven.

“Ik had al langer de smaak van wonen op een boot te pakken omdat ik, samen met een vriend en mijn zus, een vijftien meter lang jacht kocht, waar je perfect kunt op wonen en dat in Friesland aangemeerd ligt. Na mijn scheiding zocht ik op internet een woonboot om te kopen, op voorwaarde dat er een ligplaats bij over te nemen was. En die boot vond ik aan de Zuidkaai in Izegem. Met twee slaapkamertjes, een woonkamer, een keuken en een badkamer. Ik woon er nu sinds 12 oktober van vorig jaar. Ook mijn vriendin Sigrid Dhont, met wie ik een latrela-



Ludo Van den Nouweland op zijn boot 'Typica': “Hier woon je echt temidden de natuur.” (Foto CLY)

tie heb, komt me hier ieder weekend graag gezelschap houden.”

GENIETEN VAN VRIJHEID

Wat is er zo aantrekkelijk aan wonen op een boot? “Ik woon hier in de vrije natuur, zie water als ik buiten kom, heb altijd een vakantiegevoel en kan naar ergens anders varen wanneer ik dat wil. Het is ook vrij rustig op het water. Zelfs als er boten voorbijvaren voel je de deining bijna niet. Je hebt twee soorten woonboten: deze die blijven liggen en boten die

nog kunnen varen. De ‘Typica’ is een metalen boot, die je wel om de vijf jaar uit het water moet halen om door een expert te laten controleren en dan opnieuw te schilderen. Voor mijn Typica gebeurde dat al in mei 2016. Ik ben dus nog voor een tijdje gerust.”

Toch een beetje kamperen? “Hemaal niet. Ik heb hier even veel ruimte als op een klein appartement van een 100-tal vierkante meter. En ik heb alle nodige voorzieningen. Water moet ik wel hier rechtover halen uit een eigen aan-

sluiting in de tuin van een buur en opslaan in mijn watertank. En voor de elektriciteit heb ik een eigen aansluiting op de wal. Maar mijn boot heeft ook een groep die ik kan opstarten als ik zonder elektriciteit zou vallen.”

VERZEKERING EN LIGGELD

“Er zijn wel ligplaatsen waar je al die voorzieningen hebt, maar dan moet je ook veel meer liggeld betalen. Ik betaal hier 600 euro liggeld per jaar plus nog een verzekering van 1.000 euro, waarbij

ook het aanvaringsrisico en eventuele bergingskosten verzekerd zijn.”

Ludo is blij met het initiatief van minister Ben Weyts om minstens zeventien en mogelijk 36 extra ligplaatsen voor woonboten te voorzien. “Als er ligplaatsen in de Kempen bijkomen, zou ik misschien wel eens overwegen om naar ginder te verhuizen. Al passen mijn vriendin en ik ons goed aan in Izegem. We hebben zelfs al ons stamcafé in café De Pauw op de Grote Markt.”